

**Vraag het aan Morya****Wat wil je in de diepte van je leven?**

“Er zou een communicatie moeten kunnen zijn tussen ‘wat denk ik dat ik ben’, en ‘wie ben ik, wat wil ik, waar wil ik naartoe?’

Je zou kunnen denken: ‘ja, ik moet dit doen’, en in wezen zou je kunnen weten dat je dat eigenlijk niet moet doen. Vandaar het belang van eenvoud, om erachter te komen wat jouw wezen wil. Wat je in de diepte van je leven wil. Wat het rechtvaardige is in jouw leven. Wat het juiste is in jouw leven. Misschien moet je met bepaalde mensen niet samenwerken. Misschien moet je precies met andere mensen leren samenwerken. En dat kan je in vraag stellen.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid”  
(uit hoofdstuk 3: ‘Een goddelijk plan van vernieuwing’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 60

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---